

Zeilverslag Dina

Dag 1

Ik ging naar zeilen voor 3 dagen en dit is de eerste dag. We waren aangekomen en ik ging me aanmelden en daarna moest ik naar een boot. Eerst moest iedereen zijn handen wassen. Vervolgens moesten we naar een grote boot en dat noem je de pont. We waren er en toen gingen we met de pont naar een plas. Toen ging iedereen leren hoe je je boot in elkaar moest zetten. Dat ging goed en iedereen moest dat doen met zijn eigen boot en je boot kreeg een naam. Toen hadden we geleerd hoe je alles in elkaar moest zetten maar het zeil was wel moeilijk maar daarna lukte alles. er waren 2 meesters die ons alles leerde dat waren Piet en Tiago. Vervolgens wisten we hoe je moest zeilen en daarna mochten we echt zeilen maar wel met een kleine zeil dat was makkelijker.

Dag 2

Dit is de tweede dag en dat was leuker. we wisten al hoe je moest zeilen en toen konden we gelijk beginnen met zeilen.

Zeilverslag Gülistan

Dag 1

Op een zaterdagochtend werd ik wakker en ging snel me klaar maken, want ik ging die dag zeilen. Ik ging heel snel een broodje eten en toen wachtte ik op Safa, omdat ik met haar mee ging rijden. Ik vond het zo gezellig in de auto. We kwamen bij het zeilcursus en gingen naar de pont. Toen we in de pont zaten vond ik het ook gezellig. We waren wat verder en gingen daar in verschillende boten. Eerst mochten we samen. Toen naar een rondje gingen we samen zeilen. We mochten ook zwemmen en gezellig ontbijten. We moesten alle zeil boten opruimen en gingen snel weer terug om naar huis te gaan.

Dag 2

De volgende dag dus op een zondagochtend. Ik vond het zondag leuker. Toen kon ik ook veel beter zeilen en moesten we alleen in een boot. Dat vond ik best spannend, maar het viel wel mee, want ik wist toen ook hoe het moest enzo. We kwamen naar de pont en gingen ontbijten. We mochten niet zo lang zwemmen maar wel zwemmen. Dat vonden we heel leuk, maar de water was heel erg koud. We hadden ook een eigen naam voor ons boot. Mijn boot heten Fonneke en die van Safa Bonneke. We vonden het leuk om een tegenstelling te hebben met onze boten. Ik viel een klein stukje in het water toen ik mijn boot vast maakten. En toen zei ik **HELP**.

Dag 3

Dit was de laatste dag van het zeilcursus. Maandag vond ik het ook super leuk. We moesten alweer alleen in een boot. We gingen onze zeilen en boten klaar maken en gingen zeilen. Safa en ik wouden zo graag samen, maar dat mocht niet. :(Die dag was het zo gezellig, want we gingen met zijn allen heel erg ver weg zeilen. Het leek dat we een kwartier gingen zeilen maar het was een 1 uur toen we ver weg gingen zeilen. Dat Vond ik best spannend en eng, want je moest omslaan en dat is dat je moet draaien en dan moet je tegen de wind zitten dat de wind de zeil duwd en dan dat je dus sneller gaat. Dat vond ik heel erg eng dus. Toen we terugkwamen naar de pont gingen we even zwemmen. Daarna gingen we ontbijten en kletsen. Naar ongeveer 10 min waren we er en kregen een diploma en een armband.

Zeilverslag Tom

Dag 1

Ik kwam lekker uit mijn tent en dacht **zeilen!!!**

Ik wou er heel graag naar toe ik ging fietsen dat was wel heel ver maar ik haalde het. Ik kwam aan en ging eigenlijk meteen naar de pont dat is de grote boot waar de kleine boten op lagen en waar je verzamelden. De eerste dag durfde ik niet te zeilen en vond ik het nog best wel moeilijk en eng. Maar toen weer naar huis ging gingen mijn moeder en ik een ijsje tekenen.

Dag 2

De tweede dag wa ik nog steeds bang maar ik wist dat ik in mijn eentje op een boot. En ik dacht nou je ik moet maar dus was ik niet zo bang meer en en ging ik gewoon het was echt super leuk wat ook leuk was is dat we mochten zwemmen dag 1 mochten we dat ook maar ben ik vergeten om te schrijven. Ik was de eerste dag best wel moe en had ik er niet echt zin in het zeilen. Maar uiteindelijk was het wel leuk. ik heb wel allemaal knopen geleerd ook om de zeilboot vast te maken aan de pont. We hebben ook een kwartet gedaan de tweede dag. De groep kreeg een zakje kaarten en daar moest je de andere kaarten bij zoeken. dat was heel leuk onze pont heeft gewonnen met de kwartet. Na de Training ging ik weer met mijn moeder een ijsje halen.

Dag 3

Dacht drie was ook een beetje achtjes varen over de plas. en een beetje chillen op de pont en en weer lekker zeilen. We deden ook een zeiltocht van een **UUR!!!** het was wel leuk en Alex was omgeslagen we ging ook best hard dat was ook de eerste keer dat ik met een

groot zeil ging varen. En dat was ook de laatste keer dat we op zeil kamp gingen aan het eind kregen we een bandje en een zeildiploma ik werd opgehaald door mijn vader maar dit keer jammer genoeg geen ijsje maar dat maakt niet uit het kon ook niet want mijn vader moest werken en moest snel naar huis. En dat was mijn zeil verhaal.

Ik wil ook graag de rotary en de zeilvereniging bedanken voor dit hele leuke avontuur.

Zeilverslag Anissa

de eerste dag

Ik ging mee met dina naar zeilen. Dina en ik zaten op dezelfde pond. Voordat we op de pont mochten moesten onze handen wassen. Daarna gingen we naar de pont.



als je niet weet pont eruit ziet
we leerde hoe we de zeil in het bootje moesten leggen
hoe we over stag moesten gaan.
Daarna mochten we in achtjes zeilen.

de tweede dag

We gingen gelijk op het water.
We gingen kwartetten het was heel leuk
en op het einde gingen zwemmen.

de derde dag

We gingen 1 uur varen ik was met dina samen in een bootje. het bootje ging heen en weer het was heel eng ik vloog bijna uit een boot. we moesten ook overstag gaan.

Zeilen Safa

Op zaterdag ochtend werd ik blij wakker, want ik ging ZEILEN ik maakte mij snel klaar at een tosti pakte me zusje en gingen naar de auto. We haalden Gulistan op en we deden voor me zusje kaboeja op. We woonden heel dichtbij bij de zeilschool negen minuten rijden. We waren iets te vroeg en je mag daar niet wachten dus we gingen nog een rondje rijden en toen waren we weer bij de zeilschool. Dit keer mochten we wel der in. Vervolgens gingen we even inchecken bij een vrouw ze zij hallo leuk dat jullie der zijn nog even wat vragen stelden ze en toen zei ze gaan jullie, maar even jullie handen wassen, maar toen we daar nog toe wouden gaan [naar de wc] stonk het ik kan het niet omschrijven. We gingen naar de pont dat is een bootje waar we in moesten en op kinderen moesten wachten we liepen en we zagen de instructeurs lopen op de pont juf Vera oftewel Vera en Barnie oftewel meester Barnie. Vera wilden graag tiktok dansjes leren van mij dus ik ging het haar leren onderweg naar het diepere schonere water. We mochten onze bootjes namen geven ik noemde mijne bonneke en we gingen optijgen en dit keer moesten we met tweetallen eentje moest een ervaren zijn en de andere een onervaren.

Op zondag ochtend, want het is drie dagen lang. We gingen de ochtend beginnen met een heftige ochtend, want barnie had een aanval ofzo hij had zijn hand de heletijd bij zijn hart en zij tegen Vera ik ga niet varen wil jij even zeilen. We gingen onze bootjes weer optuigen en als eerst achtjes varen weer terug naar de pond luchen en dan zwemmen in de middag. Ook gingen we kwartet spelen we moesten met tweetallen en het moest niet perse ervaren met onervaren, maar ik ging Gulistan, want dat was de enigste meisje die ik ken en dag 1 was ik al met kinderen die ik niet kenden gaan zeilen. We moesten naar andere ponten toe varen en daar vragen naar een kaart die je zocht zodat je kwartet kreeg. We gingen zwemmen 10 minuten ofzo toen gingen we naar huis de terug weg deed Vera iets met der rug en toen zei Tom je breekt bijna je rug doen deed ze het voor de grap nog een keer en ze had een zonnebril op der hoofd en die viel in het water en toen baalden ze als een stekker. We waren van de pont af en gingen handen wassen en naar huis.

Zeilen Can

Toen je aankwam op het zeil ding moest je gelijk als eerst je handen wassen. Daarna moest je op een grote pond. Daar deed je een reddingsvest aan, toen iedereen er was gingen we naar de open water met de pond. Toen we aankwamen bij het water gooiden we de anker in de water. als eerst maakten we kennis met elkaar ik zat eigenlijk nog met een klasgenoot alleen hij kwam niet. Ik zat met 2 jongen die 11 en 13 jaar oud waren de ene heette Miroo de andere weet ik niet meer.

Toen we begonnen met zeilen moesten we als eerst het zeil hangen dat was best wel een klus. Toen dat klaar was begonnen we met zeilen alleen ik wist niet echt hoe het moest maar de andere hadden het wel is eerder gedaan, dus ik moest als eerst kijken hoe hun het deden.

Daarna snapte ik het een beetje hoe het moest toen begon ik zelf ook een het lukte me. na 2 uurtjes zeilen hielden we pauze en we leerde elkaar beter kennen bijvoorbeeld op welke sport we zaten, iedereen zat op voetbal en toen vroegen ze aan mij op welke club ik zat en ik zei dat ik was gestopt maar dat ik vroeger voor Ajax was gescout op mn 10 de en dat ik bij Galatasaray heb gespeeld ze geloofde het niet en ze zeiden dat ze de volgende dag een bal gaan meenemen en ik zei oke is goed.

Daarna gingen we weer zeilen en ik werd steeds beter ik ik snapte ook steeds beter hoe het werkt. Na weer een lange tijd zeilen hadden we zwem pauze daar namen we pauze om te zwemmen, alleen er was 1 probleem we hadden niet echt zin om te zwemmen want het was best koud maar we gingen als nog. Het was wel leuk daarna was het al tijd dus we moesten al terug toen we aankwamen moesten we het pond nog aanleggen en de zeilen ook dat nog eenmaal als dat gedaan was zeiden de begeleiders hoe we het vonden ik vond het best wel leuk

De volgende dagen hadden we gevoetbald een gezeild daarna had ik ook geleerd hoe je het zeil moest doen ja dat was het al eigenlijk we hadden het heel leuk ik wil alle begeleiders bedanken voor alles volgend jaar kom zowiezo weer want het was echt heel erg leuk .
nog een fijne dag
Gr Can

